

Een uniek museum in Arnhemuiden

Op **22 mei 2019** was de Senioren Lions Oosterschelde te gast bij een bijzonder museum in het oude Raadhuis van Arnhemuiden. Voor velen onder ons een complete verrassing.

Na ontvangst door een zeer enthousiaste gids werden we door de diverse ruimten rondgeleid waarbij elke ruimte een apart thema behandelde over o.a. de bloei van Arnhemuiden in de 15e en 16e eeuw: de Arnhemuidse Gouden Eeuw met handelschepen uit heel Europa op de rede van Arnhemuiden waar handelswaar werd verscheept naar havens zoals Middelburg, Brugge, Gent en Antwerpen. De stad had veel zoutketen die op volle toeren draaiden en van ruwe grondstoffen zuiver, geraffineerd zout maakten. Het goud van die tijd. Het verval kwam toen de rede voor Arnhemuiden verzandde. De grote handelschepen zochten andere, diepere havens en Arnhemuiden raakte in een isolement. Arnhemuiden werd kleiner en armer.



De visserij werd de belangrijkste inkomstenbron en zou dit nog eeuwen blijven.

In de oude raadzaal waren bijzondere originele schilderijen te zien waarbij de gids zijn verhalen lardeerde met leuke anekdotes.

Er zijn ook bijzondere vondsten gedaan tijdens de bouw van een supermarkt en appartementencomplex zoals een aantal volkse sieraden uit de periode van de dertiende tot het midden van de zestiende eeuw.

En natuurlijk werd de visserij van alle kanten belicht met o.a. een aantal fraaie modelboten zoals de hoogaars, botters en zeilsloepen. Het garnalen pellen en materialen die in de visserij werden gebruikt.

Tal van klederdrachten werden getoond in hun natuurlijke werkomgeving.

Een grote maquette liet zien hoe Arnhemuiden in zijn bloeitijd eruit moet hebben gezien.

En als een 'kers op de taart' is er 't Uusje van Eine, een negentiende-eeuwse woning aan de overkant in de straat van het Raadhuis, een 'Uusje' waar de tijd is blijven stilstaan. Met grootmoeders bedstee, de koffietafel in de woonkamer of de keuken, met z'n ouderwetse potten en pannen. Prachtige streekdrachten, oude foto's en meubels vertellen van de Arnhemuidenaren rond 1900.



Kortom: er was en is veel te zien in dit bijzondere museum welke je niet in Arnhemuiden zou verwachten! Voor velen aanleiding om nog een keertje terug te gaan en alles op je gemakje nogmaals te bekijken. Ook een aanrader om je bezoek daarnaar toe te nemen.