

Bezoek aan orgelbouwer René Nijssen.

Op **woensdag 24 oktober 2018** mochten we de werkplaats van René Nijssen bezoeken in Oud Sabbinge. Een unieke ervaring, immers, hoe vaak is een bezoek bij een orgelbouwer nog mogelijk? René vertelde hoe zijn vader als amateur landschapschilder in eerste instantie probeerde geld op de plank te krijgen. Zijn schilderijen hangen nog in de werkplaats aan de wand. Later in de 2de wereldoorlog ging zijn vader harmoniums repareren. Overigens dit alles zonder enige opleiding op dat gebied. Dat was de aanzet tot de orgelmakerij. Scholen waren er op dat gebied niet. En zo is ook René er in gerold. Werken en leren in de praktijk, ook het musiceren. Echt een self-made man. Zijn werkgebied is niet alleen Nederland, ook in België, Duitsland en Engeland weten ze René te vinden.



Het adviseren en renoveren van orgels in allerlei maten is het merendeel van het werk. René kon boeiend vertellen over zijn vak waarin helaas geen opvolging voor hem staat te trappelen. Bijna alle onderdelen worden door hun zelf gemaakt, behalve de orgelpijpen. Wel het bepalen van de kleurklank en afstemmingen. We kregen een uitgebreide en bijzonder boeiende uitleg hoe pijporgels werken en hoe de 'orgelmarkt' zich ontwikkelt. De moeite waard om, in elk geval in Zeeland, de laatste orgelbouwer in zijn werkomgeving te ontmoeten.

